

# Nyhedsbrev udskolingen juni



TÅSINGESKOLEN

Skoleåret 2015-16

Juni 2016

## Sommerferien står for døren — Tak for i år!

Benny Andersen skriver i sit digt "Tiden":

*Man går ud i sit køkken,*

*henter kakaomælk til sin spinkle søn,*

*men når man vender tilbage,*

*er han blevet for gammel til kakaomælk -*

*kræver øl piger revolution.*

Det er næsten med den hast, man kan føle, at et skoleår er gået, når vi kommer til denne tid af året. Her lige inden sommerferien, hvor man næsten ikke kan forstå, at endnu et skoleår er omme, at den lange, dejlige sommerferie er

lige foran én, og hvor man ved, at efter sommerferien rykker man op i en ny klasse.

Men nu er det så vidt, og skoleåret er tæt på sin afslutning. Rigtig mange spændende, lærerige, sjove og udfordrende stunder, der har formet dette skoleår, kan man kigge tilbage på og vide, at man blev klogere af på mange planer. Man kan jo spørge sig selv, om man nåede sine mål, og man kan overveje hvilke nye mål, der skal sættes for det år, der venter på den anden side af sommerferien. Jeg håber, at ferien vil give en masse sol og glade, gode stunder. Den giver forhåbentlig også en god portion hvile og ro, så batterierne kan blive ladet op, til vi ses igen den 11. august.

Når vi slutter skoleåret den 24/6, siger vi farvel til Maria Kjær-Madsen, Linda Elnegaard og Steffen Bodekær. De har alle tre ydet en fantastisk indsats for vores udskolingselevs læring og trivsel, og de vil blive savnet blandt både kolleger og elever. Jeg vil gerne sige en stor tak til jer tre og ønske rigtig meget held og lykke med de nye jobs på henholdsvis Rantzausmindeskole, Danehofskolen i Nyborg og Tingagerskolen i Ringe.

De nye lærere, der vil blive ansat, forventer vi at kunne præsentere snarest. Vi kan allerede nu byde velkommen til Steffens afløser, Joachim Serop.

Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer og god ferie!

Anne-Mette

### Kalender:

22/6: Dimission for 9. årgang

23/6: Idrætsdag (skoledagen slutter kl. 13.30)

24/6: Sidste skoledag (fælles afslutning i Arenaen kl. 12.45)

11/8: Første skoledag (normalt skema)

## Lektiefag - Faglig fordybelse

Lektiefaget blev i dette skoleår obligatorisk, og vi har haft 2 ugentlige lektioner i hver klasse. Disse timer har været varetaget af henholdsvis dansk- og matematiklæreren i klassen. I skoleåret 16/17 hedder de to timer *faglig fordybelse* på elevernes skemaer. Der vil fortsat være mulighed for fx at færdiggøre afleveringsopgaver, men i faglig fordybelse ligger der også, at eleverne har mulighed for at øve sig i det, de har lært, eller de kan fordybe sig i faglige emner.

Der er mulighed for at arbejde med det, der er særlig svært eller særlig spændende for den enkelte, og timerne skal bruges til yderligere at løfte elevernes faglige niveau med træning, faglige udfordringer og særligt tilpassede forløb. Dette kan være i egen klasse eller på tværs af årgangen, hvor skemaet tillader det. I næste skoleår varetages, ligesom i år, den ene af de ugentlige timer af dansk-læreren og den anden af matematiklæreren.

**Velkommen til vores nye lærer i udskolingen, Joachim Serop.**

Joachim er nyuddannet fra Odense Seminarium og skal varetage undervisning i fysik/kemi, idræt, biologi, geografi og bevægelse. Joachim bliver klasselærer i kommende 9.c



## Nyhedsbrev udskolingen juni

### Svendborgs forretningsliv bakker positivt op om eleverne i 7.b



#### Af Maria Kjær-Madsen

Jeg er som udgangspunkt ikke tilhænger af, at der skal gå en masse undervisningstid med at lave 'fundraising' til lejrskoler. Men tirsdag d. 17. maj var jeg alligevel med 7.b i Svendborg, hvor de i mindre grupper – på foranledning af forældrerådet – havde ansvaret for at indsamle sponsorgaver hos Svendborgs erhvervsdrivende.

Når jeg gik ind i det projekt var det, fordi der også ligger vigtige pædagogiske overvejelser bag sådan en udflugt.

- Klassen oplever et fællesskab ved at arbejde på den samme opgave på samme tid.

- Nogle elever oplever at udfordre sig selv og egne grænser, fordi det kan være svært at gå ind i en forretning og 'bede om et bidrag'. Af samme grund var grupperne sammensat på en måde, så der blev taget hensyn til den slags forbehold.

- Andre elever oplever, at de til gengæld ikke har svært ved det, og det en være en kompetence, som ikke kommer frem i dagliglivet i klassen.

- Alle elever oplever at

have medansvar for opsparingen og får dermed ejerskab til studieturen.

- Det er vigtigt, at eleverne også oplever hinanden udenfor skolens rammer.

Jeg blev – endnu engang – overrasket over den positive måde Svendborgs forretningsliv tager i mod vores elever på. TAK for det!

Denne gang specielt tak til:

**Sams, Quint, Telia, Andreas Holm, Madison, Kahlo, Sandra Bruun Skincare, Askepot sko, Spar Nord, Vinspecialisten, Salon Karizma, Fitness DK, Design Cykler, Thurø Bageri, Bowl'n Fun, Colorama, Sydbank, Søpet, Legekæden, Monito, Nykredit, Føtex, Musikhuset, Bandagistcenteret, Saras Skomageri, Blikfang, Nielsens, Rosa Nørager, Mr. Hardis, Go Smoke, Aksglæde, Musikbutik, Noline Sko, Tiger, Center Salonen, Ryttershoppen, Nature Wear, Ludvig II, Ekspres Frisør, Sporten, Suschi Stuen, Din Tøjmand, Holy Bagel, Catz, XL Byg, Frisør Veis, Løve Apoteket, Vask og Rens, Butik Karneval, Svendborg Indramning, Art of Hair, Kim's Systue, Carrie Along, Svendborg Fodterapeut, Middelfart Sparekasse, Sydlyns Stempel og gravering**

## Milife

I det kommende skoleår tilbydes igen MILIFE-kurser på Svendborg Ungdomsskole. Undervisningen finder sted fra kl. 8-15 én dag om ugen i ca. 9 uger, og der vil starte nye MILIFE-forløb hele året. Er man med på et MILIFE-forløb, arbejder man med at lære sig selv bedre at kende. Man arbejder med, hvordan man kan øge sit selvværd og med at lære sine personlige grænser og færdigheder at kende.

Man arbejder også med at håndtere konflikter og at håndtere positive og negative følelser.

Ansøgningsblanketter til MILIFE finder man i Balancen.





## Introduktionsforløb til ungdomsuddannelserne

I uge 17 var 8.a og 8.b på brobygningsforløb/introduktionskursus, hvor de besøgte 5 forskellige ungdomsuddannelser. Man tilbyder disse introduktionskurser for 8. classes elever, og hensigten er, at kurserne skal bidrage til, at de unge bliver mere afklarede og motiverede for at vælge og at gennemføre en ungdomsuddannelse. Forløbene skulle gerne kvalificere og udfordre de unges valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Eleverne på Tåsingeskolen vil i deres 8. skoleår komme på en uges introduktionskursus, hvor de hver dag med deres klasse og en lærer besøger en af disse ungdomsuddannelser: HTX, STX, erhvervsuddannelserne, HHX og Sosu.

Da 8.a var på introduktionskursus på erhvervsuddannelserne, var de med på bager og konditorlinjen.



I skoleåret 2016/17 ligger introduktionskurset for 8. årgang i uge 14

## Valgfag i skoleåret 2016/17

Alle elever i kommende udskoling har modtaget vores valgfagsfolder med 12 forskellige valgfagsmuligheder. Valgfag er obligatorisk, og faget ligger i kommende skoleår hver torsdag i 7. og 8. lektion. Alle elever i udskoling har valgfag på samme tidspunkt, da vi på den måde kan give eleverne flere valgmuligheder, og eleverne får mulighed for at møde skolekammerater fra andre klasser og årgange.

Valgfagsønskerne er bindende, og der vil ikke blive mulighed for at ændre valgfaget i løbet af året.

Vi tilbyder en bred vifte af fag og har følgende muligheder i skoleåret 16/17: læseklub, taekwondo, musik sammenspil, (kor), The English Film Club, yoga, fra jord til bord, madkundskab, fremtidens energiformer, billedkunst, fodbold samt håndværk og design. Når kor står i parentes, er det fordi, at vi i skrivende stund ikke har alle nyansættelser på plads. Vi ved derfor ikke, om Marias afløser kan varetage undervisningen i kor.

I begyndelsen af uge 32 sendes listerne ud på intra, hvor man kan se, hvilket valghold, man er kommet på.





## TÅSINGESKOLEN

### 8.c's tur til Berlin

#### Den 25. april tog vi, Tåsingeskolens 8.C, på klasseset til Berlin.

Vi havde været tidligt oppe, da vi skulle med tog fra Svendborg Banegård klokken 6:45. Da vi steg på, var toget allerede proppet af pendlere på vej til arbejde, og alle var mætte og trætte. En kvinde begyndte at råbe op af os, da folk ikke længere kunne komme ind i toget, men en svensk dame forsvarede os. Da vi ankom i Kolding, skulle vi videre med bus til Berlin. Busturen tog 7 timer. Vi ankom til Berlin sent om eftermiddagen og tjekkede ind på vores hotel. Alle var trætte og vi gik "tidligt" i seng.

#### Første dag - Tirsdag

Første dag i Berlin stod vi op klokken halv otte og spiste morgenmad. Vi skulle ud på en guidet tur rundt i Berlin, men turen startede først klokken 10, så vi havde god tid både før, under og efter morgenmad. Da klokken blev ti, mødte vi Annette Bruhn. Annette havde kort, afbleget hår, super pink læbestift og havde en lilla taske over skulderen. Hun talte dansk med stærk tysk accent og endte de fleste af sine sætninger med et spørgende "Jah?". Vi tilbragte de næste 3 timer i hendes selskab. Annette viste os blandt andet dele af Berlinmuren, Holocaust-mindesmærket og Berlin Universitet. Da turen var færdig, blev vi frigivet i shoppingcentret KaDeWe - Europas største center - og shoppingkvarteret i nærheden. Da vi blev trætte af at shoppe, tog vi hjem til hotellet. Vi spiste alle sammen på en burgerbar i kvarteret, inden vi gik tilbage på hotellet og fortalte gyserhistorier.

#### Anden dag - Onsdag

Anden morgen tog vi bussen til Alexanderplatz, hvor Fjernsynstårnet ligger. Samme sted ligger der også en række butikker, blandt andet Primark, som vi også gik ind i. Vejret var ikke særlig godt, så meget af dagen gik med at gå fra sted til sted. Næste stop var DDR museum, hvor vi blev nødt til at vente udenfor i en halv time, før vi kunne komme ind. Det blæste meget, og vi blev nødt til at holde godt fast i vores billetter til museet, for hvis vi tabte dem, fortalte lærerne, måtte vi selv betale for en ny. Da Mikael skulle til at række Mads den sidste billet, tabte han den i kanalen under os. Alligevel måtte han godt komme ind på museet. Vi havde en engelsk guide på turen, der fortalte os om livet i DDR-staten. Efter DDR-museet tog vi på endnu et museum: Rittersport-museum. Her fik vi lov til at lave vores egen chokolade og også at købe normale Rittersport. Mens chokoladerne størknede, så vi Checkpoint Charlie. Bagefter tog vi tilbage efter vores chokolade og med lommerne fulde af slik tog vi videre til Brandenburger Tor. Der var et stykke fra Rittersport til Brandenburger Tor, og på vejen gik vi direkte ind i et snevejr. Det blev senere til hagl og senere igen til regn. Vi krøb alle i ly under Brandenburger Tor, og bagefter skyndte vi os hjem til hotellet. Til aftensmad spiste vi italiensk fra et lille madmarked, der lå nær hotellet. Tilbage på hotellet fortalte vi igen gyserhistorier og var alle samlet på et af værelserne. Da Natascha på et tidspunkt forlod værelset, så hun en mand inde på et af pigeværelserne. Han ledte efter sin pung ("Den er da i hans lomme" sagde Maria senere) og spurgte om vi havde set den. Han talte meget dårligt engelsk, men det viste sig alligevel hurtigt, at selv den smule, han sagde, ikke rigtigt gav mening. Lærerne troede, han var en tyv, der var blevet fanget, mens han var i gang med at stjæle. Da han blev bedt om at forlade hotellet, blev han sur og ville ikke forlade det af sig selv. Derfor tilkaldte hotelpersonalet politiet, der eskorterede ham væk fra hotellet.

#### Tredje dag - Torsdag

Tredje dag var alle trætte - især lærerne, der havde været oppe hele natten for at holde vagt. Derfor havde vi en let dag - vi tog i zoo. Her så vi en masse spændende dyr. Vi besøgte også akvariet, der lå inde i zoo, hvor der blandt andet var krokodiller, farverige fisk, store edderkopper og myrer i tusindvis, der kravlede rundt i rørene! Zoologisk have lå i nærheden af shoppingdistriktet, så vi fik også brugt vores sidste euro her. Da vi kom hjem på hotellet skulle vi pakke sammen, rydde op og købe mad ind til hjemrejsen. Vi gik alle tidligt i seng - toget kørte tidligt morgenen efter.

#### Hjemrejsen - Fredag

Vi stod alt for tidligt op, da lærerne havde fået den idé, at man skal komme 90 minutter før afrejse hos tyske busselskaber. Bussen kom en smule for sent. Busturen hjem var lang, stille og rolig og de fleste sov det meste af turen. Vi var hjemme i Danmark til aftensmad. Selvom vi havde haft en fantastisk tur, var vi alligevel glade for at være hjemme.



